



Twee mini-bewoners van Chengdu Giant Panda Research Base. /DIANNE CARIS

Besmet met het pandavirus

Liefde. 'Pandas on a slide' gezien op YouTube? Dan heb je daarna een pandacrush. En waar wil je dan heen? Juist, naar de plek waar panda's wonen: Chengdu, China. Wij gingen je alvast voor.

Het is overduidelijk: we hebben van doen met een zwaar verslaafde. Momo de pandadrommes (1 jaar en 3 maanden oud is-ie) stormt zijn hok uit, de gang door en bukt daarbij bijna twee verzorgers omver - om pontificaal plaats te nemen op zijn ontvangstroon. Hij wil honing. En wel nu. Zolang hij maar zijn zoete zaligheid krijgt, maakt het hem niet uit wie er naast hem komt zitten. Terwijl het voor ons het moment suprême is waarvoor we naar China zijn afgereisd.

Nadat we in een plastic poncho en handschoenen worden gehesen, mogen we naast hem gaan zitten. En raken hem



Momo op de foto met een bezoeker. De pandamutsen zijn populair in Chengdu Giant Panda Research Base.

zachtes aan. Momo blijkt wonderbaarlijk zacht te zijn, ruikt naar bamboe en vindt het meer dan prima om geaaid - en zelfs gekust, ja, dat konden we niet laten - te worden. Hij zit wijdbeens te relaxen, terwijl hij zijn poten afslift en zich nog even tegen ons aan schurkt. Na een paar minuten, waarin we ook nog even lachend naar de flitsende camera's moeten kijken, is ons geluksmoment weer voorbij. De volgende is aan de beurt. Ondanks het stevige prijskaartje van 250 euro -

inclusief goodiebag met een ingelijste foto, t-shirt, knuffel en speldje - is het panda-knuffeluurte zeer populair en altijd volgeboekt.

Gelukkig is dit een donatie die geheel ten goede komt aan de Chengdu Giant Panda Research Base - waar we zijn - en de bijbehorende Breeding Foundation. Deze non-profitorganisatie, opgericht in 1987, redde zes reuzenpanda's die zich niet meer voortplantten. Middels inseminatie en goede verzorging is die populatie nu

uitgebreid met zo'n 100 panda's. Een flink aantal, gezien er in totaal maar zo'n 1600 panda's in de gehele wereld zijn. Het moge gezegd worden: de panda is een zeldzaam en uniek beest. Zowel het symbool van het WNF (omdat hij nog altijd met uitsterven bedreigd is), als het symbool van het trots moederland China.

Dat zien we al direct wanen we het vliegveld van Chengdu uitlopen, pontificaal voor de entree staat een reusachtig goud met wit panda-

Erheen

Drie keer per week met KLM

KLM vliegt drie keer per week (in de zomer vier keer) rechtstreeks naar Chengdu, vanaf 800 euro retour. Tijdens de KLM Werelddeal Weken (t/m 26 januari 2015) geldt een speciale aanbieding naar Chengdu vanaf 549 euro retour.

Kijk op [klm.nl](#) voor meer informatie. METRO

dol op alle vijftig panda's die hier wonen. Maar Jing Jing is mijn favoriet. Ze is heel knap, erg ondeugend maar vooral super lief. Jing Jing is in 2005 hier geboren, en drie jaar later was ze de mascotte tijdens de Olympische Spelen. Sindsdien heeft ze wereldwijd miljoenen fans."

Wil je zelf voor een weekje pandaverzorger zijn? Dat kan in het Bifengxia Panda Reservaat, waar maar liefst 65 panda's wonen. Voor zo'n 1000 dollar mag je een week in het park logeren, en de verzorgers helpen met hun taken. Er komen voornamelijk klassen Chinese jongeren, voor wie dit een bijzondere - en zeer populaire - schoolreis is. Je kunt je alleen

als groep hiervoor aanmelden en moet dat lang van tevoren doen, anders zijn de plekken vergeven. Leerling Adam vindt zijn verblijf geweldig: "We verzamelen bamboe en mogen de panda's vier keer per dag eten geven. Verder leren we veel over ze. Volgend jaar wil ik hier zeker weer komen werken als dat kan. Iedereen is dol op panda's, maar ik denk ik toch wel het meest!" Terwijl hij het zegt moeten we even op onze tong bijten om hem in die waan te laten - want ach, wijzelf en een platgekuste Momo weten wel beter. YVETTE BAX

Rosa per kayak in FLORIDA



"Zon, zee en witte stranden!" is wat ik meteen riep wanneer ik aan Florida dacht, maar na mijn trip naar deze veelzijdige Sunshine State weet ik dat het nog meer te bieden heeft. Ik heb de bekende 'relax-modus' overboord gegooid en ben volop in actie gekomen. Zo heb ik een indrukwekkende kajaktocht bij Captiva Island gemaakt over open water en door mooie mangrovebossen. Terwijl mijn spierballen tijdens het peddelen flink op de proef werden gesteld, kreeg ik onderweg bezoek van drie Manatees (zeekoeien) die - leek het - aan een paringsdans waren begonnen. De logge beesten gaven een hele show weg en genoten van de aandacht. Wat is de natuur toch prachtig!

Rosa Knijn, reisspecialist bij Jan Doets America Tours. [www.jandoets.nl/rosa](#)

Jandoets.nl

Word jij onze verslaggever in Afrika?

Ga vóór 29 december naar [reiskrantreporter.nl](#) en maak kans op een reis naar Tanzania.



De mooiste vakanties ontdekken we samen.

REISKRANT REPORTER.NL

Een initiatief van: KLM

Panda-weetjes

Een panda wordt ongeveer 1.80 m groot

- **China is het enige land waar er nog panda's in het wild leven.** Dit zijn er maar enkele en ze zijn moeilijk of niet te spotten.
- **Een panda spendeert ongeveer 14 uur per dag aan eten, kan daarbij wel 60 kilo bamboe wegwerken en legt tot 100 droppen per dag.** Om tijd te besparen poepen en eten ze soms tegelijkertijd.
- **Eten, slapen en in een boom hangen, zijn de favoriete bezigheden van de panda.** Er zijn in totaal 68 pandareservaten in China.
- **De Chengdu Research Base of Giant Panda's heeft een online tv-kanaal, waarop de je panda's in het park 24 uur per dag live kunt volgen: [www.i-panda.com](#).**

